



In 2015 het 70 jarige
bevrijdingsjaar

**"Thank you Tommy,
onze bevrijders"**

als extra tentoonstelling.

Een bezoek meer dan waard!
www.museum40-45.com

Van woensdag t/m/ zondag
van 13-17 uur geopend
en in juli en aug. ook op dinsdag.

Achterhoeks Museum 1940-1945

Hengelo Gld.

In het centrum van het dorp Hengelo Gelderland bij Doetinchem vindt u een zorgvuldig samengestelde collectie die u een realistisch beeld geeft van de periode 1933-1945. Vanaf de opkomst van Hitler in Duitsland gaat u via de mobilisatie van Nederland in 1939-1940 naar de inval in mei 1940. Het dagelijkse leven wordt uitgebreid belicht in een authentieke winkel in oorlogstijd vol met koffie, thee en tabak surrogaten. De bezetting met alle ongemakken, een fiets met massieve banden en een knijpkat er is echt van alles te zien. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Geallieerde en Duitse piloten en een authentiek verhaal van een bommenwerpercrash geven een beeld van de luchtoorlog. Aandacht voor onderdrukking en vervolging in een echte houten barak. Verzetsmateriaal, radio-apparatuur, wapens en prachtige diorama's met Canadese soldaten brengen u naar de bevrijding in mei 1945 waar Trees en haar Canadees trouwen met een trouwjurk van parachutestof.

Expositie Bevrijding Ruurlo 70 jaar in 2015.



Complete meerdaagse expositie 1940-1945
verzorgd voor een in het centrum van Ruurlo in samenwerking met de lokale
oudheidkundige vereniging.

Lezingen 2015

23 februari Atlantikwall door Arthur van Beveren. 60 bezoekers (wv. 20 vrienden).



9 maart

Rijnoversteek in 1945 Reichswald bevrijding Achterhoek. Drs. Edwin Zweers

150 bezoekers waarvan 31 vrienden



23 maart Voedseldroppings operatie Manna/Chowhound door Hans Onderwater.



60 bezoekers waarvan 27 vrienden.

Toeren met Tommie in de laatste drie weekenden van december.



Rij mee met een echte Willy's Jeep uit de oorlog.

VERHUISBERICHT

Achterhoeks Museum 1940-1945 gaat verhuizen naar Overloon



Laatste Kans om dit unieke museum nog een keer te bezoeken

Woensdag tot en met zondag van 13-17 uur.
Laatste dag zondag 20 december 2015.

Achterhoeks Museum 1940-1945
Marktstraat 6
7255 CA Hengelo Gld. (Bronckhorst)
www.museum40-45.com



WWW.MUSEUM40-45.COM

VERHUISBERICHT

Achterhoeks Museum 1940-1945 gaat verhuizen naar Overloon

Laatste keer naar het oorlogsmuseum vol met verhalen in Hengelo Gld.

Het Achterhoeks Museum 1940-1945 is zeker een van de meest verrassende musea over de tweede wereldoorlog. U treft een zorgvuldig samengestelde collectie aan die u een realistisch beeld geeft van de periode 1933-1945. Vanaf de opkomst van Hitler in Duitsland gaat u via de mobilisatie van Nederland in 1939-1940 naar de inval in mei 1940.

Het dagelijkse leven wordt uitgebreid belicht in ondermeer een authentieke winkel in oorlogstijd vol met koffie, thee en tabaksurrogaten. Op de hoek van de straat staat een NSB'er. Geallieerde en Duitse piloten en een authentiek verhaal van een bommenwerpercrash geven een beeld van de luchtoorlog. Aandacht voor onderdrukking en Jodenvervolging in een echte houten barak.



Verzetsmateriaal, radioapparatuur, wapens en prachtige diorama's met Canadese soldaten brengen u naar de bevrijding in april/ mei 1945 waar Trees en haar Canadees trouwen met een trouwjurk van parachutestof. Een bezoek meer dan waard! Bekijk nu de laatste speciale expositie:

Thank you Tommy, onze bevrijders. 70 jaar bevrijding.

Vanaf de zomer 2016 zal een groot gedeelte van de collectie in het grootste Oorlogsmuseum van Nederland in Overloon Brabant te zien zijn.

WWW.MUSEUM40-45.COM

Laatste Dag afscheid bezoeklocatie 20 december 2015.

Ruim 14 jaar Achterhoeks Museum 1940-1945.

51000 bezoekers, 12500 uur open geweest, 3 x Slag om de Achterhoek

10 grote wisselexposities o.a: Onze jongens in Indië, het vergeten leger,

Onderduiken in de Achterhoek, Trouw aan hun geloof, Trouw tot in de dood,

Onze bevrijders, Thank you Tommy en De tweede wereldoorlog in 100 voorwerpen in de Kunsthall Rotterdam.

23 exposities bij andere instellingen

Nationaal Museumweekeinden

Gelderse Museumdagen

Veteranencafé Bronckhorst



Lezingen over de oorlog

Historische filmavonden

En nu houd ik op want het is eigenlijk te veel om op te noemen.